

## MEER VRIJWILLIGERS IN EN ROND 'T HULSCHER ?

93/5-2

Insiders weten het al lang, dat heel veel (of bijna alle) werk in ons dorpshuis 't Hulscher door vrijwilligers wordt gedaan. En dan noemen wij niet alleen het bestuur, de M.V.Unisson, maar ook de 50+ tuinploeg, de timmerploeg, de technische dienst, en nog veel meer! Dan noemen we de vrijwilligers die de MBS-treinen opvangen en de weekend bar-diensten doen, Leden van Unisson, die van Trefpunt 50+ en de raad van Elf, aangevuld door andere Boekeloërs, de Prinsegarde die de dienst doen op zondagavond en ga zo maar door! En nu kan het wel eens zijn, dat door gebrek aan belangstelling van u, beste lezers en lezeressen, de dienstdoende vrijwilliger 't Hulscher eerder sluit dan goed zou zijn, maar dat is uw eigen schuld. De weekenden zijn en blijven we in ieder geval open.

Als u deze week een heuse, van Lansink b.v. geleende schildersteiger van 7 meter hoog hebt zien staan, met daarop een aantal grijze bollen (!?) dan weet u dat er weer een echte vrijwilligers-schildersaktie aan de gang is, want ook de goten en dakkapellen moeten af en toe een beurt hebben. Een aantal hoogwerkers is bezig geweest, een circus waardig, om van de vele laagwerkers maar niet te spreken.

Allemaal mensen uit Boekelo die hun vrije tijd afstaan voor 't Hulscher. En dat niet alleen..... je kunt niet schilderen zonder kwasten en schuurpapier van Wassink en er zijn nog steeds gulle gevers die gratis kwaliteitsverf schenken. Vandaar op deze plaats veel dank aan Guus Muller van BECAM, Boekeloër en verffabrikant, die weer voor honderden guldens verf heeft afgestaan aan ons dorpshuis. Op die manier zal het zeker lukken ons gezamenlijk tehuis tot groei en bloei te brengen. Dat onze nieuwe beheerder, Anton Heuven, daarin een grote uitdaging ziet is erg verheugend. Maar....het kan alleen lukken als u, beste lezers en lezeressen meewerkt, als vrijwilliger, bezoeker of gast.

S.