

Juni t.m. augustus is voor schakers een rustige tijd, afgezien van de eigen vakantie-neurose.

Hier en daar loopt er nog wel een zomercompetitie, maar de Boekelose schaakclub houdt het een tijdje voor gezien.

Nu dan alle koningen zijn omgelegd, volgt een stukje historie van de schaakvereniging Boekelo.

"Door eenige schaakliefhebbers in Boekelo, later leden van de Schaakclub, werd wel eens de wenselijkheid uitgesproken, om tot een schaakvereniging te komen. Waar het bekend was dat bij het Nutsdepartement alhier ook dergelijke plannen hadden bestaan, werd na onderling overleg aan W.v.d.Pol opdracht gegeven, over een en ander met de Nutsvoorzitter, Dr.C.Koek te spreken. Dr.Koek sympathiseerde met het onderwerp en gaf de raad in verbinding te treden met den heer Adriani, die in deze kennis van zaken had.

De afgevaardigde vond de heer Adriani onmiddellijk tot medewerking bereid, waarmee een belangrijke stap in de goede richting was gedaan." -aldus begint het schaakdagboek, bijgehouden door de heer J.W.v.d.Pol.

De oprichtingsvergadering werd gehouden op 27 februari 1936 in het toenmalige cafe Ter Borg.

Er zij 15 personen aanwezig, t.w.: H.Adriani, J.M.B.Adriani, A.Lansink, B.ter Meer, J.Laarhuis, R.Bolhuis, E.van Heek, A.ter Mors, A.J.Peeze, J.W.v.d.Pol, G.H.Rakers, J.Sachse, H.M.Surink, J.Timmer, en H.Wassink. "Allen waren in principe bereid tot de schaakclub toe te treden..."

De eerst speelavond is op 4 maart 1936 in het zg werkloozengebouw tje. Aanwezig 20 leden, zijnde de oprichters en 5 nieuwe leden. De contributie bedraagt 10 c. per week, voor werklozen 5 c.

Dat we over de beginjaren nog zoveel weten hebben we uitsluitend te danken aan Willem v.d.Pol. Hij was lange tijd de motor van het geheel en hield alles nauwkeurig bij in zijn dagboek.

In het kort verslag van de speelavonden over het seizoen 1936, schrijft v.d.Pol: "Dank zij de bemiddeling van Rakers en Surink kwam de vereniging in het bezit van een aantal kopjes en schoteltjes, geschonken door Bad Boekelo. Hans Adriani verrijkte voorts de club nog met een partijtje theelepeltjes. Elken avond werd een kopje thee gepresenteerd; de verwarming was steeds goed verzorgd."

Tot zover een stukje historie. Wat actuele zaken over de schaakvereniging Boekelo zullen worden vermeld in het septembernummer van Boekeloos.