

## NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING

DOOR: JULES PIETERS

De traditionele filmavond staat gepland op donderdag 21 november. Die avond staat in het teken van diverse jubilea van Unisson (muziekvereniging, voetbalvereniging en gymvereniging). Meer informatie over de filmavond verschijnt in de volgende Boeke-loos.

### Boekelo en Usselo 75 jaar bevrijd

De komende tijd willen we graag aandacht besteden aan het feit dat het op 1 april 2020 75 jaar geleden is dat Boekelo en Usselo werden bevrijd. In het dagboek dat Sidney Beck vanaf D-day in Normandië heeft bijgehouden kunnen we lezen dat op Paaszondag 1 april 1945 zijn regiment via Usselo en Boekelo uiteindelijk Enschede bereikte. Hij noteert in zijn dagboek: "De opmars werd voortgezet deze ochtend. We kwamen terecht op de hoofdweg bij Eibergen en maakten goede vorderingen terwijl we optrokken door Haaksbergen. Er was enige tegenstand bij de toegang tot Enschede en we bezetten een positie in het dorp Boekelo zo'n twee tot drie mijl ten westen van de stad."

Verder kon hij melden dat het hoofdkwartier van zijn regiment werd opgezet in een huis in Boekelo waarvan de eigenaar Engels sprak. We lezen dan verder: "Hij had een telefoon en hij wist informatie over de situatie in Enschede te krijgen door verschillende nummers in Enschede te bellen. Op die manier werd waardevolle informatie verkregen over de vijandelijke



troepen." De Historische Kring is naarstig op zoek naar het huis in Boekelo waar het hoofdkwartier was gevestigd. Wie enig vermoeden heeft, laat het ons weten.

Als Historische Kring willen we graag stil staan bij deze voor onze dorpen bijzondere en emotionele gebeurtenis. Dat willen we doen door middel van interviews met oude Boekeloërs (en/of nazaten van Boekeloërs) die de bevrijding bewust hebben meegemaakt. Daarvan willen we een compilatie maken. Wij zouden graag in contact willen komen met deze personen.

Meldt u zich aan via een mail aan onze secretaris Roel Bruinsma, [info@historische-kring-boekelo.nl](mailto:info@historische-kring-boekelo.nl), of kom langs bij het Historisch Centrum in het voormalig portiershuisje op het Bleekerijplein.