

## NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING

Op onze vraag naar informatie of foto's over de bevrijding van onze dorpen hebben we al een aantal belevissen en ooggetuigenverslagen ontvangen. We maken er nog een aparte publicatie van maar het is interessant om nu al te melden hoe de bevrijding verliep.

### Bevrijding 1 april 1945

Op twee manieren werd Boekelo benaderd: vanuit Beckum door een Brits regiment dat op weg was naar Hengelo en vanuit Usselo/Weleweg door een Brits regiment dat op weg was naar Enschede. De geallieerden waren erop uit de steden Hengelo en Enschede en het vliegveld Twente snel in handen te krijgen. Daartoe splitste het leger zich in tweeën en kreeg het ene deel de opdracht zo snel mogelijk naar Hengelo op te rukken via de lijn Dinxperlo-Varsseveld-Ruurlo-Lochem. Het andere onderdeel moest zo snel mogelijk naar Enschede via de lijn Aalten-Lichtenvoorde-Groenlo-Eibergen, zodat het vliegveld van twee kanten vanuit Oldenzaal kon worden benaderd. Daar lag immers de spoorlijn naar Duitsland. De Canadezen zouden daarna volgen om achtergebleven groepjes Duitse militairen onschadelijk te maken. Zij trokken uiteindelijk naar Delden om van daaruit naar Borne en Almelo te gaan.

We hebben ooggetuigenverslagen van de opmars vanuit Beckum via de Beldershoekweg. Via deze weg omdat er inmiddels bruggen over het Twentekanaal, onder meer de Boekelosebrug bij Hengelo, waren opgeblazen. De bevrijders kwamen via de Beldershoekweg, toen nog een zandweg met dito problemen, en de Beckumerstraat Boekelo binnen. Om vervolgens via de Windmolenweg richting Enschede

te gaan, waar ze bij de Lonnekerbrug op grote Duitse weerstand zouden stuiten. Boekelo en Usselo werden relatief eenvoudig bevrijd, maar de gevechtshandelingen concentreerden zich op Enschede (uiteindelijk wel bevrijd op 1 april 1945) en Hengelo (bevrijd op 3 april 1945). Wie meer informatie heeft over de bevrijding van Boekelo op 1 april 1945 kan zich bij ons melden via [info@historische-kring-boekelo.nl](mailto:info@historische-kring-boekelo.nl).

### Halifax monument Kwinkelerweg Boekelo

Op 29 september 1943 vertrok een Halifax DK-259 met een voornamelijk Canadese bemanning vanuit Engeland voor een bombardementsvlucht op het Duitse Bochum. Boven Hengelo werd de bommenwerper aangeschoten door de Duitse nachtjager. Een gedeelte van de bommen werd boven Haaksbergen afgeworpen. Het toestel stortte uiteindelijk met de resterende bommen aan boord neer aan de Kwinkelerweg in Boekelo. Twee van de bemanningsleden kwamen om bij de crash, vier werden gevangengenomen. De Amerikaanse piloot wist met hulp van het verzet uit handen van de Duitsers te blijven en keerde via een Belgische pilotenlijn via Gibraltar terug naar Engeland.

Nabij de plek waar het toestel terecht kwam is op 29 september 2013 door inspanningen van Ronnie Heijink en Harold Pot een monument

onthuld ter nagedachtenis aan de moedige bemanning van de Halifax. De komende maanden wordt het monument gerenoveerd en we zijn van plan het vernieuwde monument een belangrijke rol te geven bij de herdenking op 1 april 2020 van 75 jaar bevrijding van Boekelo en Usselo.

### Nieuwe website

Tijdens de filmavond van 21 november is de nieuwe website van de Historische Kring gelanceerd. Het nieuws werd bekend gemaakt tijdens een journaal-uitzending van RTV Oost, die tijdens de filmavond bij 'De Buren' plaatsvond en alleen daar te zien was. Een aardige bijzonderheid was dat de nieuwslezer afkomstig is uit Boekelo. Naar verluid heeft hij voor dit optreden een maandenlange training gevolgd. Niet alleen bracht hij het nieuws van de website, hij interviewde ook een bekende Boekeloër die daar al van had geprofiteerd. Op de nieuwe website kunt u (nog eens) zien hoe hij het er heeft afgebracht.

De Historische Kring verzamelt niet alleen historische informatie, zij wil die ook aan u beschikbaar stellen. Daarom kunt u op de website zien welke boeken er in onze bibliotheek staan, welke films we in onze collectie hebben en dat we een krantenknipsel archief hebben. We hebben een collectie historische foto's, waarvan we nu al een kleine selectie via de website beschikbaar stellen. U kunt zien wat we aan historische documentatie hebben, en een aantal documenten is zelfs al online te raadplegen.

De website is in opbouw. We zijn wel zo ver dat we die aan u kunnen presenteren, want er is al aardig wat te zien. Maar er moet nog wel heel veel gebeuren voordat we kunnen zeggen: de website is compleet!

Tot ziens op [www.historische-kring-boekelo.nl](http://www.historische-kring-boekelo.nl).

[info@historische-kring-boekelo.nl](mailto:info@historische-kring-boekelo.nl)

[www.facebook.com/historischekring](https://www.facebook.com/historischekring).

[boekelousselotwekkelo](#) ♦

