



NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING

Het fenomeen Stolpersteine (struikelstenen) is langzamerhand zeer bekend geworden. In Enschede kunnen we op verschillende plaatsen de stenen aantreffen met een messing bovenkant waarin naam, geboortedatum, deportatiedatum en datum van overlijden van Joodse en andere slachtoffers van het nazi-regime zijn gestanst. Sinds enige jaren worden door middel van de Stolpersteine ook diegenen herdacht die door hulp te bieden aan onderduikers, na lafhartig verraad in vernietigingskampen van de nazi's zijn omgebracht.

Binnenkort zal een Stolperstein in Boekelo worden geplaatst ter nagedachtenis aan Dirk Pape, tijdens de oorlog directeur van de melkfabriek aan de Windmolenweg.



Dirk Pape was een zeer moedig mens die veel onderduikers heeft geholpen maar uiteindelijk na verdragen te zijn door de Duitsers is gearresteerd en vervolgens gedeporteerd. Begin 1945 is hij in Buchenwald aan zijn mishandelingen overleden. Op 31 maart aanstaande zal in de Burgerzaal van het stadhuis van Enschede een ceremonie plaatsvinden voor alle slachtoffers voor wie dit jaar stenen zijn gelegd. In de week ervoor zal ook de steen voor Dirk Pape aan de Windmolenweg worden gelegd. De precieze datum is nog niet bekend. ♦

